

שבוע טוב מאולפנת חורב

"וַיֵּאלֶה הַמִּשְׁפָּטִים אֲשֶׁר תִּשִּׂים לְפָנֶיהֶם" – הרב עודד

קסמא לא התפעל ממסירות הנפש על לימוד התורה של רבי חנינא בן תרדיון, אותה מסירות נפש שבסוף גם עלתה לרבי חנינא בן תרדיון בחייו לאחר שנתפס על ידי הרומאים ונשרף כאשר ספר התורה עמו, כפי שחזה רבי יוסי בן קסמא. מדוע התפעל רבי יוסי בן קסמא דווקא מסיפור קטן ופשוט על מעות פורים שהתחלפו לרבי חנינא בן תרדיון במעות של צדקה וחילקם לעניים?

וכפי ששואל הרב אליהו דסלר זצ"ל "הרי הדבר תמוה, האם לא די במסירות נפש כזו לזכות לעולם הבא? ועוד, מה השיבו: "מעות של (סעודת) פורים נתחלפו לי במעות של צדקה, וחלקתים (כולם לעניים) וכי מעשה קטן זה גדול הוא ממסירות הנפש ללמד תורה ברבים? מה ראה רבי יוסי בן קסמא להשיבו "אם כן מחלקך יהא חלקי ומגורלך יהא גורלי" משום מה התפעל כל כך ממעשה קטן זה? וגדולה יותר התמיהה, שכן

רבי יוסי בן קסמא הלך לו רבי חנינא בן תרדיון לבקרו. אמר לו חנינא אחי, אי אתה יודע שאומה זו מן השמים המליכה, שהחריבה את ביתו ושרפה את היכלו והרגה את חסידיו ואיבדה את טוביו, ועדיין היא קיימת? ואני שמעתי עליך שאתה יושב ועוסק בתורה ומקהיל קהילות ברבים וספר תורה מונח לך בחיקך. אמר לו מן השמים ירחמו. אמר לו אני אומר לך דברים של טעם ואתה אומר לי מן השמים ירחמו? תמה אני אם לא ישרפו אותך ואת ספר תורה באש. אמר לו רבי מה אני לחיי העולם הבא? אמר לו כלום מעשה בא על ידך? אמר לו מעות של פורים (כסף שהיה מיועד לסעודת פורים) נתחלפו לי במעות של צדקה וחילקתים לעניים, אמר לו אם כן, מחלקך יהא חלקי ומגורלך יהיה גורלי, אמרו לא היו ימים מועטים וכו'.

ושואלים על כך בעלי המוסר, מדוע רבי יוסי בן

פרשת "משפטים" נפתחת ברצף ארוך של מצוות שבין אדם לחברו. דיני עבד עברי ואמה עבריה, דיני רוצח במזיד ובשגגה, הלכות גניבה, נזקי אדם באדם, נזקי שור, נזקי בור ואש, הלכות שומרים, מצוות הלוואה וכו'. ולכאורה, הדבר אומר דרשני, לאחר פרשת "יתרו", לאחר המעמד הנשגב והנורא של מעמד הר סיני, מתן תורה ועשרת הדיברות, היינו מצפים כי המצוות הראשונות שבני ישראל יצטוו עליהן, תהיינה מצוות שבין אדם למקום. מצוות שהן לכאורה יותר רוחניות, יותר מרוממות, יותר משמעותיות מאשר רצף הלכות שבין אדם לחברו. כמובן, שיש מקום לכל המצוות ובכללן לכל המצוות שבין אדם לחברו לכל פרטיהן, אבל נראה כי לא בהן אמורה הייתה התורה לפתוח את מערכת הציוויים של תרי"ג המצוות שלאחר עשרת הדיברות.

הגמרא (עבודה זרה י"ח.) מספרת "תנו רבנן כשחלה



יומיומי של כל דברי התורה ובשימת לב לפרטים הקטנים. שנזכה בעז"ה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי התורה, מתוך שימת לב לפרטים הקטנים, שבזכותם ובעזרתם, ייבנה בניין שלם.

עושה. אבל בדברים קטנים שלכאורה אין להם ערך וחשיבות, דווקא בהם מתגלה פנימיותו של האדם היא מדרגתו האמיתית". לדברי הרב דסלר, מעלת האדם ושיעור קומתו, מתגלים דווקא במעשים קטנים ויומיומיים. לפעמים אנשים מסוגלים לעשיית דברים גדולים מאוד ואפילו למסירות נפש ממש, כדוגמת רבי חנינא בן תרדיון, אבל זה לא תמיד מלמד על מעלתם, בשל העובדה כי המעשים הללו מפורסמים, נחשבים למעשים גדולים, ולכן באופן טבעי יש התלהבות בעשייתם. מעלת האדם נמדדת דווקא בדברים הקטנים שאינם גלויים לעין ונעשים יום יום בסתר. מעשים שאינם מביאים תהילה לאדם ובדרך כלל אף אינם מתפרסמים. ואולי זאת הסיבה שהתורה פותחת ברצף הלכות שבין אדם לחברו לפרטי פרטים, ללמד אותנו כי עיקר האתגר הרוחני שלנו טמון בפרטים הקטנים. וכי לא די בהתלהבות רגעית ואפילו במעמד מרגש כדוגמת מעמד הר סיני ומתן תורה. עיקר מעלת האדם, בקיום

שנינו באבות (פרק ו'): "אמר רבי יוסי בן קיסמא פעם אחת הייתי מהלך בדרך ופגע בי אדם אחד... אמר לי: רבי, רצונך שתדור עמנו במקומנו ואני אתן לך אלף אלפים דינרי זהב ואבנים טובות ומרגליות? אמרתי לו: אם אתה נותן לי כל כסף ואבנים טובות ומרגליות שבעולם איני דר אלא במקום תורה". וכי זה שכל עושרו של עולם איננו נחשב לו למאומה לעומת תועלת רוחנית, יש לו להתפעל ממעשה קטן של מעות פורים הנ"ל?" (מכתב מאליהו ח"ג עמ' 107). הרב דסלר מחדד את השאלה מסיפור על רבי יוסי בן קסמא המופיע בפרקי אבות, בו רואים שרבי יוסי בן קסמא אינו מתפעל כלל מכסף ומזהב, ואם כן השאלה מחריפה, מדוע התפעל רבי יוסי בן קסמא ממעשה פעוט של וויתור על כספי סעודת הפורים של רבי חנינא בן תרדיון? עונה על כך הרב דסלר וכותב "אולם פשר הדבר הוא, שבדברים גדולים אינה ניכרת המדרגה האמיתית של פנימיות האדם, שכן הרבה התלהבות חיצונית



**תלמידות והורים יקרים,
ברצוננו לעדכן בנעשה באולפנא בשבועיים החולפים:**

לשמה - שכבת י'

בשבוע שעבר בלשמה לשכבת י' שמעו הבנות שיחה קולנועית מפי פזית אפשטיין. השיחה לוותה בסרטונים המלמדים להתבונן פנימה על האדם שעומד מולנו ולא לשפוט אחרים, ועוד מסרים חשובים לחיים. בפעילות המדריכות הבנות התגבשו במשחק חוויתי, ובהמשך הערב נהנו הבנות מהכנת עוגיות שוות, הפרשת חלה והכנת קוראסונים. היה משמעותי ומהנה.



שבת שכבת ח'

בשבת פרשת בשלח התקיימה באולפנא שבת לשכבת ח' בנושא "בונים אישיות".

את השבת ליווה מר איתמר מאירזאדה שריתק את הבנות בסיפורים אישיים והעלה נקודות חשובות ומעמיקות לדיון. תודה רבה לצוות המחנכות שליווה את השבת: יהודית, רחלי, טל ואוריאן ולרכזת השכבה שבי.





טיול שנתי שכבות ט' ו-י'

בימים ראשון- שלישי יצאו שכבות ט' ו-י' לטיול שנתי בנגב.
 הבנות התנדבו בעבודה חקלאית ביום הראשון לטיול: קטפו תפוזים, ניקשו עשבים
 והכינו את האדמה לשתילה.
 בימים השני והשלישי הבנות טיילו בנגב, היו במכתשים, בחולות הצבעוניים, במרכז
 מבקרים רמון ובמסלולים שונים. הטיול היה מוצלח מאוד, היה מזג האוויר יפה והבנות
 נהנו.
 תודה רבה לצוות המחנכות והמורים הרבים שליוו את הטיול, ולגרשון, רכז הטיולים,
 שטיפל בכל הפרטים מהמילואים.





פעילות שכבת ח'

בשבוע שעבר התקיימה פעילות לשכבת ח'.

הפעילות כללה יצירה המחברת בין פרשות השבוע ליום העלייה לגוש קטיף וענייני דיומא. במהלך הפעילות, התלמידות התחברו לשורשים של עם ישראל בגוש קטיף ולאחר מכן קישטו תופי מרים.



יום גוש קטיף

בכל הכיתות ציינו המורות את יום גוש קטיף שהיה בכ"ב בשבט. הבנות למדו על יישובי גוש קטיף, וכמובן על הקשר לימינו.

התנדבות שכבת ט'

ביום ראשון, י"ח בשבט, הפיקו בנות שכבת ט' בת מצווה לילדה משדרות המתגוררת כרגע בירושלים. הבנות ארגנו את אולם הספורט וקישטו אותו, הכינו קינוחים, באו לשמח את הילדה, עשו תסרוקות לכלת בת המצווה ולאחיותיה ועבדו בשיתוף פעולה עם המשפחה של הילדה. יישר כוח לכל הבנות המשתתפות, לאחינועם המדריכה שהובילה את האירוע ולמחנכות השכבה.





סיירת התנדבות

סיירת התנדבות משכבות י'-י"ב ממשיכה להתנדב.
בשבוע שעבר יצאו בנות סיירת התנדבות לקטיף תותים בעין שריד.
הבנות החרוצות קטפו תותים וגם הורשו לקחת כמה תותים הביתה.
יישר כוח לצוות המלווה ולבנות האלופות שמארגנות ומשתתפות. גאים בכן מאוד.



אָבִינוּ שְׁבַשְׁמִים, צוֹר יִשְׂרָאֵל וְגוֹאֲלוֹ, בָּרַךְ אֶת מְדִינַת יִשְׂרָאֵל וְאֶת כָּל יוֹשְׁבֵיהָ.
הִגֵּן עֲלֵיהֶם בְּאַבְרַת חֶסֶדְךָ, וּפְרַשׁ עֲלֵיהֶם סִכַּת שְׁלוֹמְךָ, וּשְׁלַח אוֹרְךָ וְאַמְתְּךָ
לְמִנְהִיגָיָה לְרֵאשִׁי כָּל כּוֹחוֹת הַבְּטָחוֹן וְהַהֲצֵלָה, וְתִקְנֵם בְּעֵצָה טוֹבָה מִלְּפָנֶיךָ.

חִזַּק אֶת יָדֵי הַחַיִּלִּים וְאֶת יָדֵי כָּל אַנְשֵׁי כּוֹחוֹת הַבְּטָחוֹן, מְגִנֵי אֶרֶץ קְדְשֵׁנוּ, וּשְׁלַח
בְּרָכָה וְהַצְלָחָה בְּכָל מַעֲשֵׂה יָדֵיהֶם. הַדְּבַר שׁוֹנְאֵינוּ תַחְתֵּיהֶם, וְהַנְּחִילִים, אֱלֹקֵינוּ,
יְשׁוּעָה, וְעֵטְרַת נִצְחוֹן תַּעֲטֹרֵם, וְתַצִּילֵם מִכָּל צָרָה וְצוּקָה, וּמִכָּל פְּגִיעָה וְתֹאוֹנָה.
שָׁמַר וְחִזַּק אֶת כָּל הַחֲטוּפִים מִמֶּתֶקֶפֶת הַטְּרוֹר, וְתַמְלֵא רַחֲמִים עֲלֵיהֶם, וְתִשְׁיֵבם
מְהֵרָה לְחִיק מְשֻׁפְחוֹתֵיהֶם בְּרִיאִים וְשְׁלֵמִים בְּגוֹפָם וּבְנַפְשָׁם.

שְׁלַח מְהֵרָה רְפוּאָה שְׁלֵמָה מִן הַשָּׁמַיִם לְכָל אַנְשֵׁי כּוֹחוֹת הַבְּטָחוֹן וְהַהֲצֵלָה וְהַאֲזַרְחִים
הַפְּצוּעִים, בְּתוֹךְ שְׂאֵר חוֹלֵי יִשְׂרָאֵל – רְפוּאָת הַנֶּפֶשׁ וְרְפוּאָת הַגּוּף. הַעֲבֵר מִנְהִיגֵי
רְשָׁעָה וְזִדּוֹן מִן הָעוֹלָם, וּמִלֶּךְ עַל כָּל הָעוֹלָם כְּלוֹ בְּכַבּוּדְךָ, וְהַנְּשֵׂא עַל כָּל הָאָרֶץ
בִּיקְרָךְ.

וְתִטַּע אֲהָבָה וְאַחֻוּהַ שְׁלוֹם וְרַעוּת בְּקֶרֶב כָּל עַם יִשְׂרָאֵל, וְנָתַתָּ שְׁלוֹם בְּאֶרֶץ וּשְׂמִחַת
עוֹלָם לְיוֹשְׁבֵיהָ.

וְנֹאמַר 'אָמֵן.

מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן:



חודש טוב, שבת שלום

ובשורות טובות!

הרב עודד מייזליש

וצוות האולפנא