

שבוע טוב מאולפנת חורב

"וטהר לבנו לעבדך באמת" / הרב עודד

הדברים הללו יכולים להתברר על פי דברי הזוהר הקדוש (פרשת וירא) על דברי אברהם בתפילתו על אנשי סדום (בראשית י"ח ל"ב): "ויאמר... אולי ימצאון שם עשרה ויאמר לא אשחית בעבור העשרה" ועל כך אומר הזוהר: "אמר רבי יצחק עד עשרה, אלו עשרת הימים שבין ראש השנה ליום כיפורים" לדברי הזוהר, אותם עשרה צדיקים שבזכותם מבקש אברהם על אנשי סדום, הם כנגד עשרת ימי תשרי בה. וצריך להבין מהו הקשר בין שני הדברים?

כאשר אברהם מבקש על אנשי סדום הוא אומר לקב"ה (בראשית י"ח כ"ג): "האף תספה צדיק עם רשע", ובפסוק כ"ה: "חלילה לך השופט כל הארץ לא יעשה משפט". ברור שאברהם לא התפלל על הצדיקים שבסדום, שהרי זה פשוט שהקב"ה לא ישמידם, וכך אכן מוכח מסיפור הצלתו של לוט ובנר תי, שהקב"ה הצילם למרות שלא היו עשרה צדיקים בסדום. אברהם התפלל על כלל אנשי סדום בדמות הצדיקים, מפני שאם יש עשרה צדיקים בסדום, הרי שהם בבחינת "דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יצא אלא ללמד על הכלל כולו יצא". מפני שכאשר ישנם עשרה צדיקים, זה מלמד על הכלל כולו, שיש בוודאי חמישים אנשים שהם חצי צדיקים ומאה שהם רבע צדיקים וכו'. וזהו הסוד של הימים הנוראים ושל עשרת ימי תשובה. ימים אלו, נועדו לגלות לנו מי אנחנו באמת, האם אנחנו יהודים של עשרת ימי תשובה שמבקשים קרבת אלוקים, ובאמת נשמתנו קדושה וטהורה, ובמשך השנה אנחנו לפעמים נופלים קצת ומסתבכים, אבל זה לא אנחנו באמת. או שאנחנו יהודים של כל השנה, ובעשרת ימי תשובה הכל רק הצגה. ההתנהגות שלנו בימים הנוראים מלמדת, לא רק על הימים הנוראים, אלא על השנה כולה, בבחינת "דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יצא אלא ללמד על הכלל כולו יצא". אם בימים הנוראים אנחנו משתוקקים לקרבת אלוקים, אם אנחנו מהדרים במצוות ונזהרים ביותר מחשש עבירה, אם אנו מנסים לשוב בתשובה ולתקן את עצמנו עד היכן שידנו מגעת, הדבר מלמד על הכלל כולו, על השנה כולה, על הרצון האמיתי שלנו, על המהות הפנימית שלנו, על עצמנו ועל מי אנחנו באמת.

זהו התפקיד של הימים הנוראים ושל עשרת ימי תשובה, לגלות לנו כי באמת אנחנו במהות יהודים של עשרת ימי תשובה, זאת אומרת, אנחנו משתדלים להיות צדיקים כל השנה ורק לפעמים אנחנו, כאמור, נופלים ומסתבכים. ואת זה כל אחד יכול לגלות על עצמו, כמה השתוקקות וכמה רצון לקדושה ולקרבת אלוקים יש בו.

זו לא צביעות זה הכי אמיתי שיש!

מספרים על אדם אחד, שבילדותו היה חסיד גדול, ולימים יצא לעולם והרגיש חוסר נוחות בלבשו החסידי. אולם, כאשר היה מגיע לרבי, היה מתלבש בבגדים של חסיד אמיתי. עם הזמן הלך והתרחק מדרך החסידות יותר ויותר, אבל כאשר היה מגיע לרבי היה עדיין מקפיד להתלבש כמו חסיד. פעם אחת אמר לו הרב: "העולם חושב שכאשר אתה בא אלי אתה מרמה אותי, אבל באמת אתה כמו העולם, אבל אני יודע שכאשר אתה בא אלי, זה באמת, ובשאר הזמן אתה מרמה את כולם" אנו נמצאים בעשרת ימי תשובה ובערבנו של יום הכיפורים הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה. כתבו הפוסקים כי בימים אלו, ובפרט בעשרת ימי תשובה, צריכים זהירות מיוחדת בקיום מצוות, וראוי לכל אחד לקבל על עצמנו חומרות גם אם הוא לא נוהג בהן בכל השנה. המקור לכך הוא מדברי הירושלמי (מסכת שבת פ"א ה"ג), שם מסופר כי רבי חייא הורה לרב, שגם אם במשך כל השנה אינו נוהג לאכול חולין בטוהרה, בעשרת ימי תשובה ראוי לו להחמיר בדבר. על יסוד דברי הירושלמי האלו, כותב רבי יעקב בן אשר, בעל הטורים, (או"ח בסימן תר"ג): "ועל כן נוהגין באשכנז שאף מי שאינו נוהר מפת של עובדי גילולים, בעשרת ימי תשובה הוא נוהר". וכך נפסק להלכה גם בשו"ע, (או"ח סימן תר"ג, סעיף א'), ורבי יעקב סופר הוסיף בספרו כף החיים (תר"ח אות ל"א), וכתב, כי: "נכון בעשרת ימי תשובה שלא לאכול מבהמה ועוף שהורה בהם חכם". וישנן עוד חומרות המופיעות בפוסקים שראוי לנהוג בימים אלו.

מעיון בלשונם של הפוסקים נראה, כי גם אם אין בכוונתנו להמשיך באותם החומרות לאחר הימים הנוראים עדיין יש ערך בדבר. ונשאלת השאלה, מה הטעם לנהוג בחומרות כאשר לא מתכוונים להמשיך לנהוג בהם בכל השנה? להיפך, הדבר נראה כצביעות וחוסר ישרות. הלא אנו יודעים, כי עיקר התשובה היא – הקבלה לעתיד, לכן אם אנו יודעים כי לאחר יום הכיפורים לא נמשיך להקפיד על חומרות אלו, מה הטעם בקיומן, אדרבה הדבר נראה כמי שטובל ושרץ בידו?

ובכלל, צריך להבין את ענינם של הימים הנוראים, שהרי הרבה פעמים לאחר הימים הנוראים אנו מוצאים את עצמנו במצב דומה מאוד למה שהיינו לפנינו, השינוי אם בכלל, הרי שהוא קטן. ושוב נשאלת השאלה, האין בזה צביעות מצדנו, כל תהליך התשובה שאנו עושים, וכל התפילות שאנו מתפללים תכליתם לעורר אותנו לשוב בתשובה ולהשתנות, ואם לא חל בנו שינוי של ממש מה הטעם בהן?

בנות והורים יקרים,

ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף:

ביום שלי התכנסו שכבת י"א לתפילה משותפת ולאחריה שירי התעוררות שליוו בנות השכבה בכלי נגינה ובדברים מעוררים.

הכינוס הסתיים בדבריו של הרב יהודה וולד על ההתנהגות בעשרת ימי תשובה המציגה את הצד האמיתי שלנו.



ביום שלישי הבוקר השבוע, השתתפו **בנות כיתה ט'** בסמינריון חשיפה לתכנית "לשמה" בנושא "תשובה מתוך הטוב שבי". ביום הראשון של הסמינריון שמעו הבנות שיחה של הרב עודד ראש האולפנא והשתתפו בפעילות מחנכות. לאחר מכן שמעו הבנות שיחה של הרב מתניה ידיד בנושא האחריות הטמונה בכל אחד למצוא את כוחותיו. בהמשך היום שמעו הבנות את סיפורה האישי של הגב' נטע לביא ששכלה את בעלה הרב נחמיה לביא בפיגוע בשער שכם לפני כשנתיים.

אחר הצהריים התחילה תכנית "לשמה". הבנות השתתפו בפעילות מדריכות, בשיחת רב התכנית - הרב אליעד זפרן, ובפעילות ערב "קליקייט" מהנה במיוחד.

ביום השני של הסמינריון הבנות נהנו מבוקר שירי נשמה, ושיחה של המורה רבקה טרופ בנושא הכוחות הטמונים בכל אחת והיכולת של כל אחת לפעול.

תודה רבה למחנכות השכבה מיטל בירמן, אמונה הוד, שימרית פסטרנק ואורית גלילי על ארגון והובלת הסמינריון. יישר כוח למורות חנה חן ועליזה ונמק ולמדריכות שירה גרוסי, שירלי פרידמן, אסתר כהנא ושירה ספיר על הובלת תכנית "לשמה".

לקראת יום כיפור ערכו פעילות **לשכבה י'**. הפעילות כללה תפילה משותפת עם סליחות וכיבוד קל. לאחר מכן הבנות שרו שירי נשמה ושמעו סיפורים ברוח הימים הנוראים. יישר כח למחנכות ולבנות השכבה.

ביום שלישי, השתתפנו כולנו **ביום הכנה ליום הכיפורים**. בשעות הבוקר הבנות נבחנו בהלכות החגים ולאחר מיכן יצאו לפעילות- השנה בחרנו לעסוק בנושא 'להשתדל'. ארז אורבך, תושב אלון שבות, נרצח השנה בפיגוע דריסה בטיילת ארמון הנציב. ארז, על אף מגבלות רפואיות שהיו לו, התעקש להתגייס לצבא ואף הגיע לקורס קצינים, אותו לא זכה לסיים, בשל הפיגוע שקטע את חייו. המוטו שלו בחיים היה בדברי החזון איש: "חובת האדם בעולמו, כל עוד הנשמה בקרבו, להשתדל להיות הולך וגדל." עם הירצחו של ארז, המשפט הזה הולחן ואתו נצעד השנה אל יום הכיפורים. **כיתות ז'-ח'** שמעו שיחה מפי מוריה מייסון ולאחר מיכן צפו במופע 'מעשה מאבידת בת מלך' של הלהטוטן ניצן הס. **בנות כיתות ט'-י"ב** צפו במופע התעוררות של להקת 'הלל' - הרכב בן 15 זמרות מהשומרון על במה אחת במופע התעוררות סוחף ומרגש ולאחר מיכן שמעו שיחה של סיוון רהב מאיר בנושא תשובה והשתדלות. היום הסתיים בשיחת התעוררות של הרב עודד לקראת יום הכיפורים הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה. תודה רבה לרכזות החברתיות, מיטל בירמן והודיה אוחנה על ארגון היום והובלתו.



מזל טוב לצוות:

לרב יהודה לנדא להולדת הבן

לאביבה קאופמן להולדת הבן

מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן:



יהי רצון מלפני אבינו שבשמים,

שתהא השנה הבאה עלינו זעל כל ישראל לטובה,

שנת אורה, שנת ברכה, שנת גילה, שנת דיצה, שנה של הצלחה,

שנה של בריאות ושמחה, שנה שתתקבלנה תפילותינו,

שנה שימלא ה' כל משאלות ליבנו לטובה,

שנה טובה ומתוקה.

גמר חתימה טובה לנו ולכל בית ישראל.

חופשה נעימה וחג סוכות שמח!

הרב עוזדד מייזליש

