

שבוע טוב מאולפנת חורב

"שְׁמַעְתִּי בְּקוֹל ה' אֱלֹהֵי עֲשִׂיתִי כְּכֹל אֲשֶׁר צִוִּיתַנִּי" – הרב עודד

חז"ל קוראים לנוסח הזה ווידוי מעשרות, הרי המושג ווידוי מוכר לנו בדרך כלל בהקשר של חטאים ועוונות, כפי שכתוב (במדבר ה' ו'–ז') "אִישׁ אוֹ אִשָּׁה, כִּי יַעֲשֶׂה מִכָּל חַטָּאת הָאֲדָם לְמַעַל מַעַל בְּה' וְאִשְׁמָה הַנֶּפֶשׁ הַהוּא וְהִתְנַדְּו אֶת־חַטָּאתָם אֲשֶׁר עָשׂוּ" מרן הרב קוק בספרו עין אי"ה (ברכות חלק ב' על המשנה במעשר שני) לומד ממצווה זו רעיון עמוק וחשוב "על כן נתנה לנו התורה דרך להערה שצריך האדם שישמח גם כן לפעמים בביטוי שפתיים על המעשה הטוב אשר עשה וכפי המידה הראויה לחזק לבבו בעבודה, ולשמח נפשו בפעלי יושר כתורה וכמצווה, ראוי שימצא בנפשו קורת רוח וימלא שמחה ושלווה, ולא יהיה תמיד בעינו כרשע וכמקצר גם במקום שיצא באמת ידי חובתו. על כן כשם שיש תועלת גדולה לתיקון הנפש בווידי העוונות, כן יש גם כן תועלת לפרקים קבועים, שאמנם רחוקים הם ואינם תדירים כל כך בווידי של החטאים, כדי שלא יזח עליו לבבו ויהיה נוטה לעצלה ולגאוה ולשרירות לב. אבל לפרקים תמצא תועלת לעבדי ה' ישרי דרך גם כן בווידי המצות, למען ישמח בהם בלבבו ויחזק אורחות חייו בדרך ה'..."

בפרשת כי תבוא, מצווה עלינו התורה על ביעור מעשרות (דברים, כ"ו) "כִּי תִכְלֶה לַעֲשׂוֹת אֶת כָּל מַעֲשֵׂי תְבוּאָתְךָ בַּשָּׂנָה הַשְּׁלִישִׁת שְׁנַת הַמַּעֲשֵׂר וְנִתְּתָה לְלוֹי לַגֵּר לִיתוֹם וְלֹאֲלֻמָּנָה וְאָכְלוּ בְשַׂעְרֶיךָ וְשָׂבְעוּ" משמעות המצווה היא, כי במידה ויש ברשותנו תרומות ומעשרות שטרם העברנו ליעדם, עלינו לעשות זאת עד לשביעי של פסח של השנה הרביעית והשביעית למניין השמיטה. אולם יחד עם מצוות הביעור, התורה מצווה עלינו גם על ווידוי מעשרות, (דברים, כ"ו י"ד) "וְאָמַרְתָּ לְפָנַי ה' אֱלֹהֶיךָ בְּעֵרְתִי הַקֶּדֶשׁ מִן הַבַּיִת וְגַם נִתְּתִיו לְלוֹי וְלַגֵּר לִיתוֹם וְלֹאֲלֻמָּנָה כְּכֹל מִצְוֹתֶיךָ אֲשֶׁר צִוִּיתַנִּי לֹא עָבַרְתִּי מִמִּצְוֹתֶיךָ וְלֹא שָׁכַחְתִּי לֹא אֲכַלְתִּי בְּאֵנִי מִמֶּנּוּ וְלֹא בְּעֵרְתִי מִמֶּנּוּ בְּטָמֵא וְלֹא נִתְּתִי מִמֶּנּוּ לְמַת שְׁמַעְתִּי בְּקוֹל ה' אֱלֹהֵי עֲשִׂיתִי כְּכֹל אֲשֶׁר צִוִּיתַנִּי הַשְּׁקִיפָה מִמַּעוֹן קֶדְשְׁךָ מִן הַשָּׁמַיִם וּבִרְךָ אֶת עַמְּךָ אֶת יִשְׂרָאֵל וְאֵת הָאָדָמָה אֲשֶׁר נִתְּתָה לָנוּ כַּאֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתָּ לְאַבְתָּנוּ אַרְצָן זָבַת חֶלֶב וְדָבָשׁ". פירוש המצווה הוא, שלאחר הביעור אנו מצווים לעמוד ולהכריז כי "לֹא עָבַרְתִּי מִמִּצְוֹתֶיךָ וְלֹא שָׁכַחְתִּי... שְׁמַעְתִּי בְּקוֹל ה' אֱלֹהֵי עֲשִׂיתִי כְּכֹל אֲשֶׁר צִוִּיתַנִּי" ויש לתמוה מהו הצורך בהכרזה זו שאדם כביכול מכריז על מעשיו שהם טובים. ומדוע



אדם להאמין בה' יתברך כך צריך אחר כך להאמין בעצמו. רוצה לומר, שיש לה' יתברך עסק עמו ושאיננו פועל בטל שבין לילה היה [ובין לילה אבד] וכחייתו שדה שלאחר מיתתם נאבדו ואינם. רק צריך להאמין כי נפשו ממקור החיים יתברך שמו ושה' יתברך מתענג ומשתעשע בה כשנעשה רצונו".

אנו עומדים בעיצומם של הימים הנוראים, בהם עלינו לעשות חשבון נפש, להכיר בחטאים ולשוב עליהם בתשובה שלמה. אולם בצד החובה הזו, עלינו למצוא בעצמנו גם את הטוב כדברי הרב קוק, על מנת שנשמח במעשינו ונתמלא כוחות לשוב בתשובה. עלינו להאמין בעצמנו, כדברי הרב סלוביצ'יק ולדעת שיש בנו את הכוחות להשתנות ולשוב בתשובה, ולהאמין שאנו אהובים לפני הבורא יתברך, כדברי רבי צדוק הכהן מלובלין ושמעשינו חשובים ובעלי משמעות.

לפי ביאורו של הרב קוק, כשם שאנו מצווים להיות בעלי ביקורת עצמית, להכיר בחטאים, להתוודות עליהם ולשוב מהם בתשובה שלימה, כך יש חשיבות שמידה פעם יזכיר אדם לעצמו את מעשיו הטובים וישמח בהם ועל ידי כך יתחזק בעבודת ה' ובאורחות חייו.

הגרי"ד סלוביצ'יק, (חמש דרשות, עמ' 85-87) הולך גם הוא בדרך דומה, ולומד ממצוות ויודי מעשרות, כי ישנם שני יסודות לתשובה. האחד, "הכח הגנוז באדם להאשים את עצמו..." והשני, "הכושר הרב של כל יחיד לטהר את עצמו... יסוד שני חשוב כראשון.

האדם אינו מסוגל לבוא לידי תשובה אם אין בו האומץ להאשים ולגנות את עצמו... מאידך גיסא, אין לתאר הכרת החטא וקבלה להבא, אם אין לו לאדם אמונה בסגולות היצירה שלו ואיננו מאמין בכישרונותיו ובכוחות הנפש שלו שיסיעו בידו לקדש את עצמו. אם אדם סבור שהוא חסר ישע וממילא משועבד לכוחות טבע מכניים, אם אינו משוכנע בחירות המעשה של האדם, הרי איננו מסוגל לחוש את אשמתו" לדברי הגרי"ד, אין אפשרות לשוב בתשובה ללא יכולתו של האדם להכיר בחטאיו ולקבל אחריות על מעשיו, וללא האמונה של האדם בעצמו ובכוחותיו, שהוא איננו חסר אונים אל מול החטא אלא בעל בחירה חופשית ובעל עוצמות ויכולות להצליח ולהתמודד אתו.

רבי צדוק הכהן מלובלין בספרו צדקת הצדיק (תורה קנד) כותב: "כשם שצריך



בנות והורים יקרים,

ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף:

פתיחת שנה

שנת הלימודים תשפ"א נפתחה באולפנא בהתרגשות ובשמחה. ביום שישי קיבלנו את פניהן של בנות שכבה ז' שהצטרפו השנה אל משפחת האולפנא. כל תלמידה קיבלה ורד בכניסתה לאולפנא, אותו היא העבירה לחברתה. הבנות נפגשו עם המחנכות קיימו סיבוב היכרות עם האולפנא ומרחביה ונפגשו עם הרב עודד. בצאתן, קבלו הבנות לבבות שוקולד, לשנה טובה ומתוקה. המפגש התקיים בשני סבבים בצבעי הקפסולות - ירוקות וסגולות.



"בן אדם, עליה למעלה עליה.
כי כח עז לך יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים.
אל תכחש בם פן יכחשו לך.
דרוש אותם – וימצאו לך מיד"



בימים ראשון ושני נפתחה שנת הלימודים לכלל תלמידות האולפנא. ביום ראשון קיבלנו את פניהן של קבוצת הירוקות, וביום שני את קבוצת הסגולות. ביום זה התקיים מפגש עם המחנכות והתכנסות משותפת לתפילה והפרחת בלונים. ההתכנסות התקיימה בסבבים, כל כיתה נעמדה בפניה אחרת ברחבי האולפנא תוך שמירת מרחק עפ"י הוראות משרד הבריאות. הרב עודד, ראש האולפנא, בירך את הבנות בקצרה ולאחר מכן למנגינת השיר "בן אדם עלה למעלה עלה" ספרו הבנות לאחור והפריחו יחדיו את הבלונים עליהן כתבו חלומות, שאיפות ותפילות לשנה החדשה הבאה עלינו לטובה. תודה למיכל הרכזת החברתית על ארגון הפעילות.





אנו מקבלים בברכה את בנות השירות החדשות שהצטרפו אלינו השנה:
טלאור ידיד - בוגרת האולפנא,
יסכה סגרון מבר-יוחאי
ותמר שמלא המגיעה אלינו מצרפת ותתמקד בעבודה עם העולות החדשות.

איחולי ברכה והצלחה שלוחים אל העולות החדשות שעלו לארץ ישראל בחופשת הקיץ ומצטרפות אלינו לאולפנא:

Welcome to Israel

נועה ברקו
אילה בילט
אורה בילט
מרים הַרְדִּיָּה
אביגיל שלוש
אריאלה שאו
נועה קובי אלון
אורה גוטפרוינד
אריאלה שלוש
סלומה פרנק

תודה לכל צוות המנהלה, המזכירות וההנהלה שעבדו קשה מאוד לאורך כל חופשת הקיץ להכין את שנת הלימודים הבאה שמעמידה בפנינו אתגרים חדשים - טכנולוגיים, לוגיסטיים ואחרים.
בתפילה לשנה טובה ומבורכת, בבריאות איתנה ובמפגש פנים אל פנים ולא רק דרך מסכים.



הורים יקרים,
שלום וברכה.

לצערנו השנה לא נוכל לקיים מפגש היכרות של ההורים עם הנהלת האולפנא וצוות המחנכות, כפי שנהגנו בכל השנים. במקום זה, אנו רוצים לקיים מפגשי מחנכות עם ההורים באמצעות הזום.

במהלך הימים הקרובים תשלח כל מחנכת להורי הבנות בכיתה, הזמנה למפגש זום בשעות הערב, באחד משלושת התאריכים הבאים:

או ביום ראשון כ"ד באלול (13.9.20)

או ביום שני כ"ה באלול (14.9.20)

או ביום רביעי כ"ז באלול (16.9.20)

המפגש נועד כאמור להיכרות של ההורים עם המחנכת.

מן הסתם המפגש יעסוק גם באתגרי התקופה ובשאלות של ההורים על מתווה הלמידה באולפנא וכו'.

אנו רואים חשיבות רבה מאוד למפגש זה, להיכרות ולחיזוק שיתוף הפעולה.

נשמח לראותכם!



מזל טוב לבנות שחגגו את יום הולדתן:



**שבת שלום
הרב עודד מייזליש
וצוות האולפנא**