

שבוע טוב מאולפנת חורב

"אמרתִי אַחַכְמָה וְהִיא רְחוּקָה מִמְנִי" (קהלת, פרק ז' כ"ג) – הרב עודד

בשבת הקרובה, נקרא בפרשת חוקת על מצוות פרה אדומה. ידועים דברי חז"ל שמובאים על ידי רש"י בתחילת פרשת חוקת (פרק י"ט פסוק ב'): "זאת חקת התורה, לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה? לפיכך כתב בה חקה, גזירה היא מלפני ואין לך רשות להרהר אחריה". רש"י מסביר את הביטוי "זאת חוקת התורה", על פי ההבחנה המקובלת, בין המשפטים – שהם המצוות שאנו יודעים מקצת מטעמן והם מובנים לנו, ובין החוקים – שלא נתבאר טעמם. חז"ל במדרש במדבר (פרשה י"ט, ג) מייחסים את הפסוק "כָּל זֶה נִסִּיתִי בְּחֻמֵּי אֶמְרָתִי אַחַכְמָה וְהִיא רְחוּקָה מִמְנִי" (קהלת ז' כ"ג) לניסיון של שלמה המלך להבין את טעמה של מצוות פרה אדומה, ללא הצלחה: "אמר שלמה על כל אלה עמדתי ופרשה של פרה אדומה חקתי ושאלתי ופשפשתי אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני". מצוות פרה אדומה היא דוגמה המסמלת את החוקים שלא נתבאר טעמם ואומות העולם מצערים את ישראל ולועגים לנו כי אנו מקיימים מצוות אלו, לכן כתבה התורה "זאת חוקת התורה" כפתיחה למצוות פרה אדומה, על מנת להדגיש את הרעיון שאנו מקיימים את מצוות פרה אדומה שלא נתבאר טעמה כמו את יתר החוקים גם ללא ידיעת טעמם. אמנם לכאורה דברי רש"י שהובאו לעיל נראים כסותרים את דבריו בהמשך הפרשה (פרק י"ט פסוק כ"ב) שם הוא כותב טעם למצוות פרה אדומה, ואומר שהיא למעשה תיקון לחטא העגל. רש"י מביא משל לבן שפחה שטינף ארמונו של מלך ואמרו תבוא אמו

ותקנח אחריו, כך תבוא הפרה שהיא האם ותכפר על עוון העגל. לפי דבריו, טעמה של מצוות פרה אדומה ידוע, והוא, כאמור, תיקון לעוון העגל. אם כן צריך להבין את דברי רש"י, האם מצוות פרה אדומה היא בכלל החוקים שטעמם לא ידוע כמו שהוא כותב בתחילת הפרשה, או בכלל המשפטים שטעמם ידוע כמו שהוא כותב בהמשך הפרשה? ונראה להסביר שאין סתירה בדבריו של רש"י כלל, אלא דבריו משלימים זה את זה. מצד אחד מצוות פרה אדומה, כאמור, היא בכלל החוקים שטעמם לא ידוע, אבל בעצם קיום מצוות פרה אדומה כגזירת מלך גם מבלי להבין את טעמה יש תיקון לחטא העגל. ידועים דברי ריה"ל בספר הכוזרי (מאמר א' סע' צ"ז) המסביר את חטא העגל לא ככפירה ועבודה זרה, אלא כעצם המחשבה שאדם יכול להחליט בשכלו מהי הדרך לעבודת ה'. חלק מעם ישראל היו זקוקים לדבר מוחשי כדי לעבוד באמצעותו את ה', לכן הם חשבו שהם יכולים ליצור בעצמם עגל, מבלי ציווי ה', ובאמצעותו לכוון לשמים. זה היה לדבריו של ריה"ל שורש הכפירה וזהו חטא העגל. לאור זאת ברור כי התיקון לחטא העגל הוא בהבנה שאדם לא יכול להמציא בשכלו מצוות כדי להתקרב לקב"ה, וגם לא תמיד יכול להבין את מצוות ה' בשכלו. על ידי קיום מצוות פרה אדומה אנו מראים שמצוות ה' הן גבוה מעל גבוה, מעבר להשגת האדם. לכן שני הדברים נכונים ומשלימים זה את זה – מצוות פרה אדומה היא גם בכלל החוקים שטעמם לא נתבאר וגם בכלל המשפטים שטעמם ידוע ויש בקיומה של מצווה זו גם תיקון לחטא העגל.



בנות והורים יקרים,

ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף:

סוף שנה

סוף שנה וחלוקת תעודות

ביום שני חולקו תעודות ונערכו סיומי שנה כיתתיים עם המחנכות.

זו הייתה פרידה בטעם קצת אחר אחרי מחצית ייחודית ושונה בצל הקורונה

והתהפכות שהיא הביאה עמה.

כדי שהבנות יצאו בכל זאת עם זיכרון מתוק חולקו להן גלידות Ben&Jerry

אישיות טעימות ומפנקות.



יישר כוח לבנות המצטיינות במידות טובות ודרך ארץ:

ז' 1 שני קאשי

ז' 2 רבקה אלקובי

ז' 3 טובה רוט

ז' 4 ספיר עטיה

ח' 1 עדינה שור

ח' 2 יובל מרציאנו

ח' 3 תהילה גנץ

ח' 4 נעם בן חיים

ט' 1 שיר פריש

ט' 2 נויה קימיאגרוב

ט' 3 טליה רחמני

ט' 4 אביטל פישר

י' 1 שיר סומך

י' 2 שיראל וילמרסדורף

י' 3 אריאל לוי

י' 4 לאה מילס

י' 5 שירה דנין

יא' 1 ציפורה מורגנשטרן

יא' 2 מוריה לפקוביץ

יא' 3 דלקה זעפרני

יא' 4 אמילי וולק

מסיבת סיום שמינית

ביום ראשון התקיימה מסיבת סיום לבנות השמינית בצל ההנחיות החדשות. המסיבה התקיימה בחצר האולפנא, שהפכה כמעט לגן אירועים, עם הבנות בלבד, מחולקות לקפסולות, כאשר ההורים השתתפו והתרגשו עם הבנות דרך שידור חי בערוץ היוטיוב של האולפנא.

המסיבה נפתחה בדברי ברכה של ראש האולפנא, הרב עודד.

לאחר נגינה קצרה של תלמידת השמינית לוינה גולדבלט עלתה לדבר גם נציגת ההורים - הגברת שרה בן יהודה ונציגות התלמידות דפנה בלאיש והלל בוטח.

תודה גם למנחות הערב - תמר גבירץ וליאורה פרוגל.

בהמשך הערב הופיע האמן והלהטוטן ניצן הס אשר שילב במופעו מסרים רבים וטיפים לבנות לקראת היציאה לדרך חדשה.

זכינו גם בברכתה של בוגרת האולפנא, הרבנית ימימה מזרחי, שאיחלה לבנות להעריך את כל המתנות שהן קיבלו בשנותיהן באולפנא ולקחת אותן איתן לכל מקום אשר יפנו.

בסיום הערב חולקו לבנות תעודות סיום וסידור קורן מפואר עם הטבעה אישית.

ברוך ה' למרות ההגבלות והנסיבות החריגות, הייתה מסיבה מרגשת ומשמעותית.

תודה גדולה לכל המארגנים ובראשן מחנכות השמינית, צוות המנהלה והרכזות החברתיות.



ליקוי חמה

שנת הלימודים הסתיימה אך תלמידות נבחרת אסטרונומיה של האולפנא לא ויתרו על תצפית אסטרונומית מרהיבה של ליקוי חמה שהיה ביום ראשון בבוקר. ליקוי חמה נוצר כאשר השמש, הירח וכדור הארץ נמצאים בדיוק על אותו קו ישר. בגלל שינויים בזוויות הסיבוב של כדור הארץ והירח, מדובר בתופעה נדירה יחסית. הבנות הצטרפו להדרכה מקצועית של "הדובה הגדולה" בתצפית יהודאי, בהר הצופים. מזג האוויר והראות היו מושלמים. הבנות צפו בליקוי דרך משקפי פילטר ודרך טלסקופי שמש, קיבלו הסברים ואף הכינו מבריסטול מתקן הדמיה של הליקוי. היתה חוויה נהדרת!

ליקוי החמה הבא שעתיד להיראות מישראל יהיה רק בעוד שבע שנים. יישר כוח לתלמידות שהשכימו קום והגיעו לחזות בתופעה הייחודית.



מתנת ועד הורים

צוות המורים והנהלת האולפנא, מודים להורים היקרים, על הכרת הטוב ועל מתנות מחממות לב שניתנו לצוות ביום האחרון של שנת הלימודים.





מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן:





**עם סיומה של שנת הלימודים,
אנו מאחלים לכם קיץ בריא וחופשה נעימה וטובה.
בריאות איתנה בקרב כל בני משפחותיכם ובשורות טובות.
נצלו את הזמן לנוח לצבור כוחות.
ברכת הדרך מיוחדת שלוחה לבוגרות השמינית בדרכן החדשה.
נתראה בעז"ה בתחילת שנת הלימודים הבאה עלינו לטובה.
שבת שלום
וחופשה נעימה!
הרב עודד מייזליש
וצוות האולפנא**

