



שנה טובה מאולפנת חורב

"ותאמר בתוך עמי אנכי ישבת" – הרב עודד

ראש השנה:

"היום קדש הוא לה' אלקיכם אל תתאבלו ואל תבכו כי בוכים כל העם פשמעם את דברי התורה. ויאמר להם לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו כי קדוש היום לאדנינו ואל תעצבו כי חדות ה' היא מעצבם".

וכך מופיע בירושלמי ראש השנה א' ג' "אי זו אומה כאומה הזאת בנוהג שבעולם אדם יודע שיש לו דין לובש שחורים ומתעטף שחורים ומגדל זקנו שאינו יודע היאך דינו יוצא, אבל ישראל אינן כן אלא לובשים לבנים ומתעטפן לבנים ומגלחין זקנם ואוכלין ושותין ושמחים יודעין שהקב"ה עושה להן ניסים".

וכך נפסק גם בשו"ע תקצ"ז ס"א "אוכלים ושותים ושמחים ואין מתעניין בראש השנה ולא בשבת שובה..."

ולכאורה, ישנה סתירה בין המקורות השונים – אם ישנה חרדת דין, מדוע אוכלים ושותים ושמחים? אם ספרי חיים

מצאנו מאמרים סותרים במהותו של ראש השנה, מצד אחד ראש השנה הוא יום הדין, כפי שאנו אומרים בתפילת מוסף לראש השנה "היום הרת עולם היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים" וכפי שמופיע בגמרא במסכת ר"ה ט"ז. "בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון". תחושה של חרדת הדין, כמו שאנו אומרים בתפילת מוסף "ועל המדינות בו יאמר איזו לחרב ואיזו לשלום, איזו לרעב ואיזו לשובע ובריות בו יפקדו להזכירם לחיים ולמוות, מי לא נפקד כהיום הזה", ולכן גם אין אומרים הלל ביום ראש השנה כפי שאומרת הגמרא במסכת ר"ה ל"ב: "אמר רבי אבהו אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבש"ע מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בר"ה וביוה"כ אמר להם אפשר מלך יושב על כיסא דין וספרי חיים וספרי מתים פתוחין לפניו וישראל אומרים שירה".

אך, מצד שני בספר נחמיה ט' אומר נחמיה לכל העם ביום

ומתים פתוחים, מניין הביטחון שניכתב לחיים טובים?

הרבי מסלוניס, רבי שלום נח ברזובסקי זצ"ל, בעל הנתיבות שלום, בדרשותיו על ר"ה, מסביר את סודו של יום ראש השנה על פי דברי הזוהר הקדוש, על האמור בספר מלכים ב פרק ד':

"ויהי היום ויעבר אלישע אל שונים, ושם אשה גדולה, ותחזק בו, לאכל לחם; ויהי מדי עברו, יסר שמה לאכל לחם. ותאמר, אל אישה, הנה נא ידעתי, כי איש אלקים קדוש הוא עבר עלינו, תמיד. נעשה נא עלית קיר קטנה, ונשים לו שם מטה ושלחן וכסא ומנורה; ויהי בבאו אלינו, יסור שמה. ויהי היום, ויבא שמה; ויסר אל העליה, וישב שמה. ויאמר אל גיחזי נערו, קרא לשונמית הזאת; ויקרא לה ותעמד, לפניו. ויאמר לו, אמר נא אליה הנה חרדת אלינו את כל החרדה הזאת, מה לעשות לה, הניש לדבר לה אל המלך או אל שר הצבא; ותאמר, בתוך עמי אנכי ישבת".



מכל האמור, אנו לומדים עד כמה חשוב לנו להיות קשורים לכלל ישראל בתפילותינו בכל ימות השנה, אולם במיוחד ביום ר"ה. ובזכות תפילת רבים נזכה כולנו לכתובה וחתומה טובה יחד עם כל בית ישראל.

כבר למעלה משנה וחצי מתמודד עם ישראל כמו יותר העולם, עם מחלת הקורונה. נתפלל כולנו למיגור המחלה בקרוב, לרפואתם השלמה של החולים, להסרת המגבלות, לחזרה לשגרת חיים מבורכת, לבריאות טובה לששון ולשמחה.

ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים שתהא השנה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה, שנת אורה, שנת ברכה, שנת גילה, שנת דיצה, שנה של הצלחה, שנה של בריאות ושמחה שנה שימלא ה' כל משאלות ליבנו לטובה.

אלא יהיה עמו, לפי שרחמיו של הקב"ה על עמו כולו. על כן אמרה השונמית "בתוך עמי אנכי יושבת" ואיני רוצה לפרוש מכלל ישראל, כי זו דרכי ובה אלך תמיד".

על פי הזוהר, אלישע פונה אל האישה ביום ראש השנה, ומציע לה לבקש עבורה מהקב"ה שיזכה אותה בפרי בטן. האישה השונמית מוותרת על ההצעה בטענה כי "בתוך עמי אנכי יושבת", כלומר ביום דין, כאשר הקב"ה דן את עולמו, לא טוב לאדם לעמוד בפני עצמו כי אז נפרעים ממנו על פי מעשיו. מי שלא מכליל את עצמו עם הכלל, נתפס בעוונותיו של עצמו. הסגולה לזכות בדין היא דווקא בתוך עמי אנכי יושבת, להיות עד כמה שניתן חלק מן הכלל, ולכן האישה השונמית איננה מוכנה לבקש על עצמה שלא כחלק מכלל ישראל.

זהו סודו של יום ראש השנה, ליחיד אומנם לא מובטח כי יצא זכאי בדין, אבל לעם ישראל מובטח כי יצאו זכאים. ולכן, אומנם ישנה חרדת דין לכל יחיד, אבל הסגולה להיכתב לחיים טובים היא על ידי ההתקשרות עם כלל ישראל, ולכלל ישראל כאמור, מובטח כי יצאו זכאים בדין.

אלישע הנביא יחד עם גיחזי נערו, מתארחים בבית אישה שונמית, והאישה השונמית מארחת את אלישע בכבוד רב. אלישע רוצה לגמול לאישה על הכנסת האורחים ושואל אותה: "מה לעשות לך ה'יש לדבר לך אַל הַמֶּלֶךְ או אַל שַׁר הַצָּבָא" האישה השונמית מסרבת להצעתו של אלישע ועונה "וְתֵאמֶר בְּתוֹךְ עַמִּי אֲנִי יֹשֶׁבֶת".

וצריך להבין, מה פשר שאלתו של אלישע ומה פשר תשובת האישה השונמית אליו?

הזוהר בפרשת שלח אומר (בתרגום) "ויהי היום" – אותו יום ראש השנה היה שבו נפקדות העקרות ונפקדים כל בני אדם. ומהו שאמר אלישע: "היש לדבר לך אל המלך או אל שר הצבא?" הן אישה יושבת בביתה ואין דרכה לשוטט בהיכלי מלך? אלא בראש השנה יושבים כל בני אדם בדין והקב"ה נקרא מלך, ולפיכך שאל אותה ה'יש לדבר למענך אל מלכו של עולם או אל מלאכיו עושי דברו". וממשיך הזוהר: "ומהי תשובתה "בתוך עמי אנכי יושבת"? אלא באותה שעה שדין תלוי בעולם, לא יפרד אדם מן הכלל. לבל ידונו אותו לבדו ויתפסוהו בעונו, ואל יפרוש מעמו



תלמידות והורים יקרים,

בשעה טובה פתחנו את שנת הלימודים.

ביום רביעי אחה"צ אור לח"י באלול נפתחה בשעט"מ שנה"ל תשפ"ב וקיבלנו את פניהן של כל תלמידות האולפנא. הבנות נפגשו עם המחנכות, והתרגשו לחזור לספסל הלימודים. במהלך הערב נשא דברים הרב עודד-ראש האולפנא, וברך את הבנות. לאחר מכן הן נהנו ושרו בהופעה של אלישע בירנבוים. הבנות קיבלו צמידים שעליהם הכיתוב "אין כמו חורב בעולם כלל" והתפנקו בקרטיבים. תודה לרבקה להב הרכזת החברתית על ארגון הפעילות.



המפגש הראשון של כיתת מגמת העיצוב עסק בנושא תכנון ובנייה. על הבנות היה ליצור את ביתם של "עמי ותמי" מ-4 רכיבי מזון, כך שיווצר בית יציב ומעוצב בעל מאפיינים של אגדה. במהלך הפעילות למדנו על ייצוב, תומכות ומרכיבים חזותיים. הבנות נהנו מאוד.

ביום חמישי הוזמנה נידת חיסונים לאולפנת חורב לטובת התלמידות אשר היו מעוניינות בכך.

השבוע זכינו לפתוח את **תכנית "לשמה"** בכיתות י' עם נוכחות של רוב השכבה ואווירה נעימה ושמחה. התוכנית כללה פעילות מדריכות מהשמינית, שיחה עם הרב אליהו טרבלסי ופעילות ערב מקפצה של מעגל מתופפים ברוח אלול.

ביום רביעי, שכבת ח' נהנתה משיחה מרתקת של הרצל ניקר, ששיתף את הבנות בתהליך התשובה שהוא עבר.

יום הכנה לראש השנה-

פתחנו את היום בתפילה בכיתות ולאחריה שיחה של הרב עודד -ראש האולפנא, על ענייני ראש השנה והופעה מרגשת ומיוחדת של נחמי רובין, אשתו של יהודה ז"ל שנהרג באסון מירון.

לאחר ההופעה הבנות השתתפו ביחידות מחנכות בכיתות, וכיתות ז'-ט' הכינו כרטיסי ברכה שיחולקו לחולים. במהלך היום שמעו הבנות שיעורים תורניים לקראת ראש השנה, מצוות המורים ורבני האולפנא. בסוף היום נהנו הבנות מחלוקת סוכריות לשנה החדשה משכבת י"ב המקסימה.





איחולי ברכה והצלחה שלוחים אל העולות החדשות שעלו
לארץ ישראל בחופשת הקיץ ומצטרפות אלינו לאולפנא:

ברונשטיין שלוה- ז'3

בנט אריאל- ז'3

גיבילי גול דניאלה- ז'4

ג'רוזלם אביגיל- ח'1

מרציאנו שי בתשבע- ח'1

גיבילי גול ונסה- ח'1

גיבילי גול אלגרה- ח'3

אוחנה מילכה- ט'1

בנט שושנה- ט'4

קפלן מרים- ט'4

מרציאנו אנה חנה- י'2

רג'ד אסתר- י'2

מישל כלילה- י'3

מזל טוב לבנות שחגגו את יום הולדתן:



תודה לכל צוות המנהלה, המזכירות והנהלה שעבדו קשה מאוד לאורך חופשת הקיץ
כדי להכין ולהיערך לשנת הלימודים הבאה.
בתפילה לשנה טובה ומבורכת ובריאות איתנה.



שנה טובה ומתוקה
כתיבה זחתימה טובה
לנו ולכל בית ישראל
הרב עודד מייזליש
וצוות האולפנא